

60 jaar Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland

Een thuishaven in de nieuwe polders

Een bron van inspiratie voor ruimdenkende gelovigen

Een plek van troost en bemoediging

Een veelkleurige gemeenschap

Een plaats van ontmoeting voor wie met elkaar in gesprek wil

Een ruimte om op eigentijdse wijze leven en geloof te vieren

Een omgeving van warme verbondenheid

Een zinvolle bestemming voor de zondagochtend

Wij zijn dankbaar, dat we 15 jaar lang deel van deze gemeenschap hebben mogen uitmaken en er nog steeds hartelijk welkom zijn.

D. Meijer

Aagje